

DE HEER PADU LAMPE.

De heer Padu Lampe, musicus en dichter, heeft een aardige grammofoonplaat laten maken met woorden in het Papiaments door hem zelf gemaakt en muziek door hem gecomponeerd en door hem zelf gespeeld op de piano en door hem zelf gezongen. Het is zeer aardig om onze Papiamentse taal door de luidspreker te horen, begeleid door een pracht piano spel. Een zijner platen heet „Nos mundo moderno“ (wals), vocal (Padu), met pianobegeleiding (Padu) en guitar; plaat no 2 heet „Tempo ta bruhá, tempo ta fre-gá“ enz., eveneens in het Papiaments door hem zelf gespeeld en gezongen. Is dit geen goede reclame voor onze Papiamento? Hier worden deze nieuwe Papiamentse platen druk gekocht; de plaat werd gemaakt speciaal voor den heer Neme.